

VBS Terbank - Egenhoven
Nieuwsbrief december 2009
“Een droom van een school”



Terugblik december 2009



4 december

Vrijdag 4 december deed de Sint op de *Egenhovenweg* zijn intrede met paard en kar. Alle kinderen van de kleuter- en lagere school stonden hem vol spanning op te wachten aan de *Celestijnenlaan*. In de turnzaal nam hij plaats op zijn troon. Elke klas bracht een dansje of een liedje en de Sint was heel tevreden. Nadien bracht de heilige man met zijn pieten nog een bezoek aan alle klassen. De kinderen en de juffen waren hem zeer dankbaar voor al die mooie cadeautjes die ze mochten ontvangen.

In *Egenhoven* zat de Sint bij de kapper. Hij was helemaal in de war en droeg twee verschillende schoenen omdat zijn pieten ziek waren. Ze waren geveld door de Mexicaanse griep!

Voor groot en klein werd het die dag een heus festijn. Dank je wel, Sint en Piet, voor al dat lekkers en het mooie speelgoed dat jullie hebben meegebracht.



4 december

Op **maandag 7 december** gingen de leerlingen van de eerste en de tweede graad van *Egenhoven* en het eerste en tweede leerjaar van *Terbank* met de lijnbus naar Leuven. In de bibliotheek genoten ze van een voorleesproject, georganiseerd door “Artforum”. De kinderen konden de verhalen meevolgen in een reuze prentenboek.

Dinsdag 8 december brachten de kleuters van Tante Katelijne van *Egenhoven*, onder begeleiding van Juf Hilde, een bezoek aan de tandarts en leerden ze hoe ze hun tandjes moesten poetsen. Alle tandjes werden rood gekleurd. Maar hocus pocus, door het juiste gebruik van de tandenborstel werden ze terug wit!



4 december

Vrijdag 11 december vond de kersthappening plaats op de vestiging van de *Celestijnenlaan*. Naast de verkoop van kerstbomen en -rozen, van snoep en knutselwerkjes, kon iedereen ook nog genieten van een lekker hapje en wijntje. Het mysterieuze kerstvoelparcours werd een groot succes! Leerkrachten zongen uit volle borst enkele kerstliederen en kinderen konden zich uitleven op de fuif of even wegdromen tijdens de kerstfilm. Dank aan alle helpende handen.

Het individueel oudercontact van de kleuter- en lagere school *Terbank* van **10 en 15 december** is heel vlot verlopen. Dank aan alle ouders om in deze drukke periode van het jaar tijd te maken en te komen luisteren naar de ontwikkeling van jullie kleuters en/of lagere schoolkinderen en hoe ver zij geëvolueerd zijn.



4 december

Dinsdag 15 december: In de voormiddag kon de derde graad van *Egenhoven* genieten van jongleerkunsten, evenwichtsoefeningen in de circuschool, naar aanleiding van een spreekbeurt van een klasgenootje.

Woensdag 16 december: De kerstviering van de kleuterschool van *Terbank* stond in thema van ‘sterren’. Overal hingen sterren die ons de weg wezen naar de turnzaal van de *Celestijnenlaan*. Het liedje dat werd aangeleerd was dan ook heel toepasselijk: ‘Elke dag een ster erbij’. De kleuters van de derde kleuterklas beeldden het kerstverhaal uit. Elke kleuter kreeg een kerststerretje mee naar huis als aandenken aan dit gezellige samenzijn.

De lagere school van *Terbank* hield een kerstbezinging in hun eigen klas.



16 december

Donderdag 17 december verplaatsten de leerlingen van 3AB van *Terbank* zich met de lijnbus naar Tielt-Winge voor een voorstelling i.v.m. muzische opvoeding. Nadien namen ze de bus naar het centrum van Leuven om er de sfeer van de kerstmarkt op te snuiven. Brrr, het was er ijszig koud!

De leerlingen van de derde graad van *Egenhoven* vertoefden als straatmuzikanten in het centrum van Leuven. Studio Brussel voerde er een bewustmakings- en inzamelingsactie rond malaria, genaamd “Music For Life”. Op deze manier probeerden onze leerlingen hun bijdrage te leveren.



17 december

De kleuterjuffen hielden een heus kerstfeestje in hun klasje, compleet met cadeautjes en allerlei lekkers! Bij deze ook bedankt aan alle baklustige ouders!

Op diezelfde donderdag sloten de kinderen, de juffen en de ouderraad van *Egenhoven* het eerste trimester af met de familieavond. Iedereen ging naar huis met een rapport waar de punten in schitterden zoals de lichtjes in de bomen.

Op **vrijdagmorgen 18 december** vond de gezellige kerstviering in *Egenhoven* plaats in de kerk van Egenhoven.

Deze dag luidde ook het einde van het eerste trimester in.

Tevreden keken we terug op alles wat we gedurende de voorbije maanden 'samen' verwezenlijkt hebben.



Beste

Wij wensen met heel ons hart
dat jullie Kerstmis zal zijn zoals het hoort:

Wat warmte in de koude winter,
een lichtje in de duisternis

en veel geluk in 2010!

Carla, Lieve en Damiaan

Vooruitblik januari 2010

“

Sterretje, sterretje van de nacht.
Sterretje, sterretje lief en zacht.
Sterretje, sterretje schitter maar.
Geef licht en warmte in 't nieuwe jaar.

”

Vol nieuwe moed beginnen wij aan het tweede trimester!

Vrijdag 4 januari: Begin van het tweede trimester

Dinsdag 12 januari: Ouderraad Terbank

Dinsdag 19 januari: Ouderraad Egenhoven

Vrijdag 22 januari: Open klasnamiddag voor de knuffelklas van Egenhoven

Donderdag 28 januari : Open klasnamiddag voor de knuffelklas van Terbank

Vrijdag 29 januari: Familiefeest in Egenhoven